

## Sjøhaug

af Birthe Bonde, pl. 108 NFJ - Kysing



Vi tog beslutning om at tage en uges ferie op til vores norske broderfolk for at besøge Naturistcenteret Sjøhaug, i begyndelsen af juni 2012.

Midt i Oslofjorden, blandt en masse mindre øer, ligger øen Jeløya, forbundet til fastlandet med en bro. Her breder byen Moss sig på den sydlige del af øen og videre over på fastlandet.

Sjøhaug ligger på den nordlige del af øen for enden af en smal lettere snoet vej ned gennem skoven. Og pludselig holder man ved indgangen til Sjøhaug

Naturistsenter med udsigten hen over campingvognene til højre og de gul- og rødmalede fælleshuse forude og havet mellem Jeløya og fastlandet i baggrunden.

Der har tidligere været feriekoloni på stedet, så en del af stedes træhuse stammer fra den tid. Nogle er endnu ældre, og giver godt med maler- og anden vedligeholdelsesarbejde til medlemmerne. Da foreningen overtog pladsen var der fyldt op med barnesenge og tissepotter i Solraben, et af flere fælleshuse, hvor der bl.a. holdes fester og generalforsamlinger. Flere af tissepotterne anvendes som blomsterkrukker ved nogle af vognene.

Et af husene har også været anvendt som hjem for faldne kvinder, fra dengang man så unådigt på den slags.

Vi blev taget godt imod ved indtjekning ved Fællesstuen og blev vist rundt til fællesfaciliteterne, bad, sauna og toiletter samt fælleskøkken i hovedhuset. Vi havde lejet hytte 1, der ligger på kanten ned vandet. Det havde engang huset småkårsfiskere.

Inden vi havde tømt bilen for medbragt bagage, konstaterede vi, at det danske flag var blevet hejst på pladsen. Danskerne var kommet!

Vore hjem den næste uge var den ældste hus på pladsen, men også den bedst beliggende af udlejningshytterne, med sol morgen og aften, hvor de øvrige hytter hurtigt blev opslugt af skovens skygge om aftenen. Hytten var hyggeligt indrettet og med malede vægge og gulve. Køkkenet var med mikroovn, almindelig ovn med kogeplader, kaffemaskine mv. Der var ikke indlagt vand eller toilet, så det gav lidt motion frem og tilbage til fællesfacilliterne. I køkkenet var bevaret murede rester af ildstedet fra tidligere tider.

Da vi ankom, var de lokale beboere ved at lade op til at spille petanque, en sport man tager seriøst på Sjøhaug, med baner til seks hold. Vi fik da også hurtigt indbydelse til at spille med. De var meget forundrede over, at vi ikke spillede petanque. Også at vi ikke fiskede. Det var ganske almindeligt at se folk trave ned over pladsen sidst på dagen, påklædte og bevæbnede med alskens fiskestænger. Det var ikke ualmindeligt at fange en pæn torsk til aftensmaden.



Hver lørdag aften bliver der tændt op i grillen til fællespisning under en overdækket terrasse.

Vi tog en hurtig beslutning, at vi ville være med. Vi kom meget hurtigt i snak med de øvrige, og det blev en meget hyggelig aften, og vi lærte adskillige af pladsens beboere at kende. Det gik rimelig fint med at forstå hinanden, selv om ikke alle nordmænd er lige nemme at forstå. Men så formulerer man sig på en anden måde.

Vi fortalte, at vi ville køre et smut til Oslo i ugens løb. En af de gode folk spurgte, om vi var fejlede

noget i hovedet, fordi vi havde fået den idé - eftersom Oslo er meget værre end Bangkok (hans udlægning). Og vi ville komme hjem med en masse bøder for en uhyrlig mængde trafikforseelser og vi ville (som om det andet ikke var nok) sidde og glo i uendelige stillestående bilkøer ved myldretid. Han boede dog selv i Oslo!

Næ, det var bedre at tage toget til Oslo fra Moss eller nabobyerne.

Et par dage efter tjekkede vi togafgange og priser og konstaterede at en returbillet til 2 voksne kostede ca. 600 kr. for at køre de ca. 60 km til Oslo. Oslo blev droppet. Men der var rigeligt med udflugtsmål i området, bla. Fredriksstad, en spændende fæstningsby.

Sjøhaugs badehus ligger lidt for sig selv og er renoveret indvendigt. Fodtøjet placeres udenfor, hvilket vi nok kunne lære lidt af andre steder. Betaling (møntindkast) er 5 Nkr. for et bad og 10 Nkr. for et langt. Til gengæld er brug af sauna gratis. Her tændes op hver aften 19-22, og man tager en afskylning (også gratis) i det tilhørende bruserum. Har man siddet og småfrosset uden for, er det skønt at gå i sauna og blive varmet godt op. Var der fyldt godt op med folk, gik snakken livligt.

Ofte mødes man i Fællesstuen bagefter, med en kande kaffe eller en dunk vin under armen og sætter sig tilrette i den bløde sofa. Er der køligt, er der gerne en der tænder op i brændeovnen.

Fælleskøkkenet ligger i fælleshuset, hvor der også er reception. Det er ikke stort, og kun plads til at én kan vaske op ad gangen. Ellers kan man gå over i vaskehuset. Så vi lærte hurtigt at være to om at klare opvasken, så næste kunne komme til uden at vente for længe.

Solrabben er et stort flot rødmalet træhus, som vi var grønne af misundelse over, set i forhold til Kysing. Her var store højloftede rum, fine til fester og større samlinger. Der var lejet værelser ud til medlemmer. Her var også et stort bibliotek, hvor man som i Kysing hensætter sine bøger, man ikke vil have mere og måske finder en anden interessant bog.

Foruden grillaften om lørdagen er der også andre traditioner (foruden pentanque kl. 11). Onsdag er der rejeaften, hvor man tilmelder sig på en liste i fællesstuen. Så mødes man på grillterrassen og får udleveret en pose pil-selv-rejer og tilbehør til en par gode rejemadder. Det smagte herligt og igen i hyggeligt selskab.



*Rekeaften på Sjøhaug*

Fredag kl. 17 mødes man på "Ølbjerget", en klippe der stritter op af Sletten, plads for tilrejsende campingvogne. Man medbringer i sagens natur en øl og tager hul på weekenden og får ordnet

verdenssituationen. Vi prøvede det ikke om fredagen, da det blæste og var koldt. Enkelte stak hovedet ud fra forteltet for se om nogle vovede sig til Ølbjerget. Det var der ikke.

Midt på Jeløya ligger Bjørnåsen, et 138 m. højt fjeld. Her skulle være en meget flot udsigt ud over Oslofjorden, så den måtte vi da op at kigge på. Sammen med en god veninde fra pladsen travede vi afsted. Opgangen til Bjørnåsen ligger bag Sjøhaug, og da vores veninde kun havde besøgt Bjørnåsen en gang tidligere gav det lidt forviklinger, hvordan vi kom ind til stierne op til toppen uden at vade gennem de sommerhusgrunde, der ligger spredt her og der i skoven – især da vi kun så ét skilt til Bjørnåsen et stykke inde i skoven. Men vi kom op til toppen, der var masser af stier i skoven men som vores veninde sagde, så skulle vi kun tage dem, der gik opad. Så efter en times traven i skoven, stod vi der lige pludselig med verdenen bredt ud foran os, med en lysende blå Oslofjord, næsten blikstille. Samt øens store tekstil-campingplads neden under os. Det var et flot syn!



*Bjørnåsen på Jeløya – smukkere kan det næsten ikke være...*

Vores guide fik os ned igen af de mange snoede stier og havde til hensigt at vi skulle komme "bagom" ved vandet til Sjøhaug. Det gik dog lidt galt med kompaskursen, og vi måtte gå en længere tur i vandet samt kravle over klipper her og der for at komme til Sjøhaug. Efter råd fra

guiden beholdt vi sokkerne på pga. de skarpe klipper i vandet, og smøgede bukserne op. Vi var et ømt syn!

Der er ikke meget strand til Sjøhaug, og strandsand findes ikke. Det er klipper, så det anbefales at tage badesko på. Ellers er der badebro med stige og udspring neden for Fællestuen og huset med gæsteboliger. Det er her på græsset foran, at man oftest samles på varme dage og slikker sol.

Mange siger det er dyrt i Norge, dog er mange dagligvarer nok af samme pris som herhjemme. Benzinen er dyrere i Norge, over 14 Nkr./literen. Den danske og norske krone er næsten ens. Vi skulle også vænne os til, at man ikke kan købe vin i supermarkedet men måtte gå i Vinmonopolet. Det prøvede vi en af de sidste dage. Vin og øl er dyrt i Norge!

Vi havde en dejlig uge i Sjøhaug, med blandet vejr, men vi fik da afprøvet naturisttøjet nogle gange under opholdet.

Da vi hoppede i bilen for at køre hjemad, var de sædvanlige petanquespillere i gang igen. De vente sig om og vinkede til os og fordybede sig herefter i spillet igen.



Vi siger tak til folkene på Sjøhaug for en dejlig uge. Vi kommer bestemt igen. Sjøhaug er en herlig plet på landkortet.

\*\*\*

Vi kan anbefale at tage færgen Frederikshavn-Göteborg med en meget tidlig afgang (03.45). Dels var der ikke ret mange med færgen og det var dejligt afstressende sidde i morgenmadssalonen og kigge ud over havet, hvor solen så småt var ved at stå op. Hjemturen var om

lørdagen med sejlafgang kl. 16.00 fra Göteborg, og det var en anderledes tur med stressede og larmende rejsende.

Endvidere konstaterede vi, at Ryanair flyver fra Tirstrup til Rygge (udenfor Moss) for 99 kr./vej – inden diverse udgifter til bagage, toilet mv. Måske var det en idé til et smut til Sjøhaug?