

Solen gassar, och det är årets hittills varmaste dag med temperaturer uppåt 30 grader. På Solhejdan Naturistcamping har man gjort ett rimligt val – klätt av sig.

Sömlös i Skanör

– naturister väljer textilfritt i solen

SKANÖR

Jag och min fotografkollega står på parkeringen utanför Solhejdan Naturistcamping i Skanör. Trots vår somriga shorts- och t-shirtstil är värmen skoningslös. Redan efter någon minut utanför bilkupén och dess svalkande AC börjar svetten krypa fram längs med pannan och ryggen. På insidan av campingen möter vi några klart ledigare klädda människor.

– Vi sa från början att vi skulle vara påklädda när ni kom, men så fem minuter innan ni kom så sa vi, ”äh, vi skiter i att klä på oss”. Det är trots allt 30 grader idag, säger Jessica Bertilsson med ett skratt.

Hon står tillsammans med Ann-Christin Bond, Kerstin Sjölin och receptionsansvarige Micke. De kallar sig naturister, och oss andra kallar de ”textilare”. Micke vill inte gå ut med efternamn i reportaget, eftersom det florerar en del fördomar kring naturister, och eftersom en del journalister sammankopplat campingen och naturismen med andra, helt orelaterade, fenomen.

– Trots att det finns jättemånga naturister finns ändå en förutfattad uppfattning om oss i samhället. Man sammankopplar naturister med sex och swingers, och tror att vi springer nakna ute när det är tio minusgrader. Det har skrivits ett antal artiklar som sammankopplar oss med swingers och sånt, och vi vill vara väldigt tydliga att det inte finns ett sådant samband. Det här handlar om en naturistcamping som vi driver här nere där folk trivs, säger Micke.

Det vore inte förvånande om folk trivs här. Solhejdan Naturistcamping har onekligen ett utmärkt, avskilt läge längst ute på norra sidan av Falsterbonäset. Hundra meter till vattnet, och efter en gångväg på

600 meter över det naturisterna här kallar ”melanhavet” når man nakenstranden på norra reveln. De enda övriga besökarna i området är ett gäng fågelskådare som då och då passerar i närheten på väg till den så kallade ”knösen” några hundra meter från campingen.

– Jag gissar att 80 procent av alla som är här på campingen idag är helt öppna med att de är naturister, men sen finns det andra som har människor omkring sig som kanske inte skulle acceptera deras livsstil. Även om naturismen handlar om närheten till naturen och att umgås öppet och okonstlat, så finns det fördomar som gör att vissa är lite restriktiva till att skylta med sitt namn, säger Jessica Bertilsson.

Synen på naturister har dock förbättrats på senare år, intygar Ann-Christin Bond. Hon har varit naturist och besökt campingen i mer än 40 år, och sett hur attityderna skiftat.

– Det har blivit mycket mer öppet idag, på alla sätt, säger hon.

Men synen på nakenhet är inte likadan överallt, vare sig i det svenska samhället eller globalt sett. En av de mer långväga besökarna får illustrera det senare. Mannen kommer från Japan, och där är synen på nakenhet, och naturister, klart mer strikt än här.

– Japanen har varit här varje år i sex-sju års tid. Han har två och en halv veckas semester per år och väljer att resa över halva jordklotet för att vara här en vecka eller två. Jag har frågat om han inte ska ta med någon kompis hit, men han bara skakar på huvudet. De har ju en annan syn på det där med nakenhet, säger Micke.

Vi pratar om förhållningsregler på campingen, vad som är ok och inte. Det är ett on/off-förhållande som gäller. Antingen

”Man tänker inte så mycket på kroppen, det man lär sig som naturist är att se folk i ögonen. Vi möter människor med kläder och utan, det gör det samma för oss.”

Cristian Bühler
Naturist

har man på sig kläder, eller så går man helt naken. Att gå omkring i underkläder, bikini eller andra badkläder går inte för sig. Det här är trots allt en naturistcamping.

Det är bara några bitar tyg som skiljer oss åt, men på samma gång: en ocean. Eller åtminstone ett melanhav. Väl medveten om att det här är naturtillståndet är det lätt att börja ifrågasätta sin egen besatthet vid att skyla kroppen. Samtidigt, konceptet ”kläder” har onekligen blivit något av en grej de senaste tusentals åren. Men där tänker jag lite fel, menar Jessica Bertilsson.

– **Dina kläder** säger ganska mycket om dig, eller hur? Du är jättefin i din t-shirt men jag tror inte du skulle gå på ett bröllop i den, till exempel. Då klär du dig efter det. När det är fester här sitter vi inte nakna, för vi tycker också om att klä upp oss och göra oss fina. När vi bär smycken eller klär upp oss vill vi ju signalera nånting. Ska du gå på ett viktigt styrelsemöte klär du dig på ett visst sätt, ska du gå till stranden klär du dig på ett sätt. Här är vi nakna. Om du är företagsledare, lokalvärdare eller arbetsförmedlare...det spelar ingen roll. Här blir vi jämlika, säger Jessica Bertilsson.

– **Människor är** ärligare utan kläder. Du kan inte signalera vad du tjänar eller vad du gör och sånt där. Här tittar vi varandra i ögonen och slipper äckliga blöta badkläder, det är i princip det, säger Micke.

– Apropå att titta varandra i ögonen. På en textilstrand – många naturister kallar det ni kallar en vanlig badstrand för textilstrand – mäts man hela tiden, uppifrån och ned. Här gör man precis som du har gjort ända sedan ni kom hit. Jag märkte det direkt, ni tittar mig i ögonen, ni har inte brytt er en sekund om att titta någon



Anders och Jessica Bertilsson framför sin husvagn på Solhejdans

annanstans, säger Jessica Bertilsson.

Några som åkt långt för att komma till Solhejdans naturistcamping är norska paret Cristian och Marta Bühler. Cristian har varit naturist i princip hela livet, och paret har gemensamt kommit till campingen i Skanör varje år sedan 2012.

– **Det här** stället är bättre än de vi har i Norge. Det finns en naturistcamping som ligger bara fem mil från där vi bor, men det är värt de 55 milen att köra hit. Ibland badar vi nakna på vanliga textilstränder också, men bara när det är lite folk och man kan ligga

20-30 meter från närmsta strandgranne. Vi vill ju inte provocera någon, berättar Cristian Bühler.

Paret hoppas på en öppnare attityd mot naturister.

– Med tanke på all kroppsfixering som finns i samhället vore det ju önskvärt. Den sortens nör är man ju inte så plågad av som naturist. Man tänker inte så mycket på kroppen, det man lär sig som naturist är att se folk i ögonen. Vi möter människor med kläder och utan, det gör detsamma för oss, avslutar Cristian Bühler.



Naturistcamping.

FOTO: MÅRTEN SVEMARK



En man och ett barn i det som kallas "mellanhavet" utanför Solhejdans naturistcamping.



Cristian och Marta Bühler har rest 55 mil från Mysen i Norge för att komma till naturistcampingen i Skanör.