

Här är ön där alla kastar kläderna

ARNÄSHOLM Torsdag 13.24, uppdaterad 8 timmar sedan



På en ö ute i Frisjön ligger Stora Ekenäset inbäddad i träd och grönska. Allt är lugnt och fridfullt. Här har Västergötlands Naturistförening hållit till i snart 40 år. ”Det finns inget bättre ställe att gå naken”, säger ordföranden Robbin Andersson.

HÅKAN PERSSON PETTER TRENS

Robbin Andersson lägger till med en motorbåt vid en av bryggorna i Arnäsholm där BT står och väntar på vidare transport ut till Stora Ekenäsets Naturistcamping.

Solen gassar, det är årets varmaste dag och på den närmast klarblå julihimlen kretsar ett fiskgjuspar omkring.

Sommaridyllen är minst sagt betagande.

Efter ungefär en kvart är vi framme och lägger till vid Stora Ekenässets brygga.

Här tar nu en avspänd och tillbakalutad livsstil utan materialism och moderniteter över.

De fem campingstugorna består av enkla rum med totalt 18 sängar.

Dricksvatten tas från den egna brunnen och värms upp av med hjälp av vedeldad panna. Vattentoalett saknas däremot och matlagning sker på kökets gasspis eftersom det saknas elektricitet.

Och sist – men inte minst – här kastar man av sig kläderna.

Eller som Robbin Andersson säger:

– Den som är obekvämt med att gå naken kommer inte hit...

Västergötlands Naturistförening är med sina 36 medlemmar i dag den minsta av landets tiotal naturistföreningar, och trots att verksamheten inte är lika livaktig som på 60-talet, söker sig gäster från när och fjärran fortfarande till idyllen på den åtta hektar stora ön.

– Jag och min sambo Rose-Marie kom hit för fyra år sedan och vi föll för stället direkt. Här är det tyst och stilla och inget som stör. Du lägger undan mobiltelefonen kopplar bort dig från omvärlden fullständigt, säger Robbin Andersson.

Mycket har förstås att göra med att gästerna befinner sig på en ö. Hit kan du inte ta med bilen och husvagnen. Enda förbindelsen med fastlandet är motorbåt.

– Det är väl lite det som skiljer oss från andra naturistföreningar. Vi är inte så materialistiska.

Robbin Andersson medger att möjligheterna till olika former av aktiviteter är något begränsade.

– Vi solar och badar, spelar kubb och badminton. Det finns möjlighet att paddla kanot. Sedan försöker vi göra saker tillsammans. Under sommaren har vi haft bastu- och grillkvällar och i augusti ska vi ha en gemensam kräftskiva.

I dag är det inte många som höjer på ögonbrynen för naturisterna på Stora Ekenäset.

– Men visst är det fortfarande en och annan båt som saktar in lite extra när den närmar sig ön, säger Robbin Andersson, som menar att naturister fortfarande får kämpa mot en rad fördomar.

– Det där med att vi går nakna innebär ju inte att vi är en samling sexgalningar.

Vid en av öns bryggor träffar BT Roland. Han och hustrun Berit har genom åren åkt runt i landet och besökt en rad campingplatser för naturister.

Men Stora Ekenäset tillhör utan tvekan favoritplatsen.

– Vi har inte varit här på sju år – men när man kommer tillbaka så slås man av hur tyst och avstressande allting är.

Roland har levt naturistliv i många år – men varje gång sommaren är slut och det är dags att återvända till vardagen uppstår nästan alltid ett litet dilemma:

– Det är lätt att glömma och ta på sig kläderna när man kommer hem...

På den stora öppna gräsplätten intill stugorna spelar Christina och Fredrik badminton – spritt språngande nakna.

– Hemma bor vi ostört på landet och där går vi ofta nakna – så det här är bara naturligt för oss, säger Fredrik.

Vad är det bästa med att vara naturist?

– Att inte social status betyder något. När vi är nakna är vi alla likadana. Då är det ingen skillnad på en bankkamrer och en plåtslagare.